

Strategier för ett hållbart samhälle

Som flitiga arbetsmyror i en oändligt stor myrstack arbetar vi människor från olika håll för att nå fram till ett hållbart samhälle. Det tas fram färdplaner, riktlinjer, förordningar och krav från olika aktörer och myndigheter. Alla med målet att vi ska veta vad som gäller och hur man ska göra för att minska energianvändningen och klimatpåverkan inom olika sektorer i samhället.

DET SENASTE I SKARAN AV DOKUMENT vi ska ta till oss är Sektorsstrategier för energieffektivisering – Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering (det är inte lätt att vara ödmjuk). Energimyndigheten fick efter Energikommissionens betänkande i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branschorganisationer formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Alla ska med (det är ju valår!); 5 olika strategier ska formuleras inom transporter, produktion, handel och konsumtion, byggnader och energisystem. Vi ska inte bara tänka på energieffektiviseringsmålet som innebär att Sverige till år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Strategierna ska också bidra till andra nationella energi- och klimatpolitiska mål för att övergå till 100 procent förnybar elproduktion och att utsläppen av växthusgaserna ska minska och till slut reduceras till noll år 2045.

FÖR BYGGNADER FORMULERADES RUBRIKEN för strategin Resurseffektiv bebyggelse, vilket innebär att strategin ska behandla allt från materialanvändning och produktionsresurser till påverkan under drifttiden. Bra, eller hur?! Enkelt? Njaj, kanske inte, men absolut inte omöjligt! Vi måste bara tänka lite utanför boxen, som det så populärt heter. Här måste vi prata ihop oss: energirådgivare, konsulter, materialtillverkare, samhällsplanerare, byggföretag med flera för att vi ska få fram en sektorsstrategi som leder till resurseffektiv bebyggelse. En ytterligare utmaning är förstås att synka

ihop alla goda intentioner och uppdrag som pågår med full kraft i samhället – färdplaner, NäraNollEnergikrav, sektorsstrategier – de måste peka åt samma håll och samarbeta för att uppnå bästa effektivitet.

DET ÄR JU BRA ATT VI ALLA ska vara med och bidra, på alla bredder och nivåer. Gott tänkt att ta med helhetsperspektivet, det handlar inte bara om att energieffektivisera för att minska energianvändningen under drifttiden, utan vi måste ha med hela livscykeln för att lyckas åstadkomma ett riktigt bra resultat för framtiden. Vi måste alla ta ansvar både för den egna tårtbiten och för att andra i värdekedjan jobbar i samma riktning. I nobelpristider pratades det mycket om nudging (äntligen förstod vi vanliga dödliga lite om ekonomi också) och det kommer självklart komma in som en viktig del i de framtida planerna. Vi måste alla puffa varandra i rätt riktning – vi behöver utmana varandra för att gå framåt. Puffar du min rygg puffar jag din! För visst vill vi alla vara med och bidra till ett hållbart samhälle! Nu ställer vi oss i startblocken, gör oss beredda och kör hårt när nästa fas i strategiarbetet kör igång.

VILL DU LÄSA MER om Sektorsstrategierna: <http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/Sektorsstrategier-for-energieffektivisering2/>

Birgitta Govén
Styrelseledamot
i EnergiRådgivarna
och energiexpert hos
Sveriges Byggindustrier

