

Vikten av eldsjälar

De kommande generationernas väl står relativt högt på svenskarnas lista över viktiga framtida värden, enligt den senaste Sverigestudien (2017). Enbart arbetstillfällen och ekonomisk stabilitet rankas högre och en välfungerande sjukvård kommer direkt efter i placeringen. Men vad innefattar ”de kommande generationernas väl”?

Mina tankar går till Gro Harlem Brundtlands definition av hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgoda sina. Även om definitionen har funnits sedan 80-talet är den högst aktuell och värd att bli påmind om. Olika rapporter vittnar om ungas oro för framtiden. Oron som inte är helt obefogad med tanke på forskarnas alarmerande resultat som gång på gång bevisar att klimatet håller på att förändras. Ingen har undkommit fakta att förekomsten av extrema väderfenomen ökar alltmer, att varje år får vi nya uppmätta varmerecord, att isarna och glaciärer smälter i allt snabbare takt. Det händer på riktigt, det händer här och nu. Även Sverige upplever just nu den värsta vattenbristen på 100 år med mycket låga grundvattennivåer på vissa platser. Det blir inte bättre av att en stark våg av klimatskepticism sveper över världen just nu. Att världens näst största utsläppare av koldioxid nu dragit sig ur klimatavtalet.

Vi är många som oroar oss för vår planet, för våra barns, barnbarns och våra städers framtid. Det är lätt att drabbas av känslan av otillräcklighet och maktlöshet. I bland är det svårt att hålla miljöengagemanget uppe och med en obehaglig övertygelse svara vettigt på frågan jag fick häromveckan:

”Vad spelar det egentligen för roll i det stora hela om jag lyckas spara 200 kWh på att köpa en ny kyl när flygbranschen släpper miljontals kg koldioxid i luften varje dag?”

För att återfå min miljöövertygelse och viljan att kämpa tänker jag på alla dessa goda krafter som omger mig i min vardag. Stort som smått. Goda nyheter om tekniska lösningar som hjälper oss i en mer hållbar riktning. Exempelvis utvecklingen av elbilar och ökat intresse för dessa eller den enorma expansionen av solcellsinstallationer i världen. Så tack alla ni som tror på och investerar i förnybar energi.

Tack alla ni som kommer till våra informationskvällar om solenergi och sedan installerar solceller på era villa- och företagstak. Vem kunde drömma om att redan förra året blev det billigare att producera el med hjälp av solen än med fossila bränslen? Vi alla står på olika platser i vår hållbarhetssträvan. Vi kan inte göra allt samtidigt men var och en av oss kan lämna sitt bidrag till de kommande generationers bästa. Så tack alla ni som med små förändringar i er vardag bidrar till det.

Tack mina underbara kollegor, som med en outtröttlig glädje sprider budskapet om att energieffektivisering är starkt kopplat till klimatet och så viktig för vår planet. Ni brinner för en god sak, ni är mina förebilder och hjälper mig i stunder av tvivel. Ni är de eldsjälar jag och världen behöver. Tack alla ni som arbetar ideellt med frågor ni tycker är viktiga. Det finns många därute som behöver era kunskaper och ert engagemang. Vi behöver en stark motkraft till klimatskepticismen. Vägen av uppgivenhet får inte lägga sig som ett svart moln över våra hjärtan.

Så alla ni klimatkämpar, inspiratörer, energirådgivare, ingenjörer, installatörer och eldsjälar – glöm inte att det är ni som går längst fram i ledet och visar vägen. Ni gör det möjligt för andra att se fördelarna med kampen för kommande generationers väl. Ni bidrar till att hållbarhetsrörelsen som redan har startat får fler och fler anhängare.

Jag vet att det går att vända skutan åt mer hållbart håll och mildra effekterna av klimatförändringarna. De kommande generationernas väl ska därför alltid finnas framför våra ögon och vägas tungt i våra beslut och handlingar.

Joanna Weiss
Energi- och klimat-
rådgivare i Huddinge,
Haninge och Tyresö
kommun och ledamot i
EnergiRådgivarna.

